

LUTTELGEEST 75 JAAR

JUBILEUMJAAR 2025



Leuke man

Keurmeesters

Mollen

Vergeten sporten

Onehundredandeighty

Lekker uit en thuis

De uitslag

Winters genot

Bewaarditie

Inhoudsopgave

75
Jaar

"Hij zoekt door de lucht en knalt via de rand van het bord zo bij Jan in zijn biertje."

14



28-29



12-13

Voorwoord	Blz. 4
Lustrum	Blz. 5
Jaarindeling	Blz. 6
Activiteiten	Blz. 7
Wie bent u?	Blz. 9
Winters genot - Uspret in Luttelgeest	Blz. 10
Engelse roots	Blz. 12
Darten - Onehundredandeighty	Blz. 14
Boodschappen doen - Dicht bij huis	Blz. 16
Sterke verhalen	Blz.19
Mollen - Mannen Op Leeftijd	Blz. 20
Frankofielen	Blz.22
Jeu de Boules	Blz. 23
Wijn - Favoriete wijnen van dorpsgenoten	Blz. 24
Running Dinner	Blz. 26
75 in beeld	Blz. 28



24-25

U BENT 100% ZEKER
WETEN
EEN
LUTTELGEESTENAAR



16-17-18



20-21





43

BLZ - 46 - 47 TIME

75 Jaar



44-45



33

"Wat is het leuk om met zoveel enthousiaste dorpsgenoten iets als dit ten tonele te mogen gaan brengen!"

Zwemmen in de buurt	Blz. 30
Lekker uit en thuis	Blz. 31
Knutselen	Blz. 32
Revue	Blz. 33
Erop uit - RRR Rust Reinheid Regelmaat??	Blz. 34
Vergeeten sporten	Blz. 35
Snacks - Lekkers over de grens	Blz. 36
Voorstellen - CC in de spotlights	Blz. 38
Cijfers en zo	Blz. 41
Italiaanse fashion	Blz. 42
Koffie	Blz. 43
Keurmeesters - uit Luttelgeest	Blz. 44
BBQ - Carnivoren aan het woord	Blz. 46
Knutsel een lampion	Blz. 48
Woordzoeker	Blz. 49
Leuke man - Exclusief interview	Blz. 50
Stom!	Blz. 53
De uitslag - Nu al...?	Blz. 54
Teamindeling	Blz. 55

DE CC
EVEN
VOORSTELLEN

38-39-40

DE
aan het woord
SINT

51

"DAT JE
NIET
MEER
KAN
TANKEN
IN HET
DORP"

DE UITSLAG!
2025
64

ZWEMMEN IN EIGEN DORP!!
CHECK SNEL PAGINA 30

Voorwoord

Voor u ligt een eenmalige, unieke glossy ter gelegenheid van het Luttelgeester Jubileumjaar. En niet zomaar een jubileumjaar....

IN 2025 BESTAAT LUTTELGEEST 75 JAAR

Door de Culturele Commissie is ons gevraagd een jubileumgids te maken voor het komende lustrumjaar. Met dit unieke, leuke maar vooral informatieve blad willen we jullie meenemen in de festiviteiten. Behalve het programma voor dit komende jaar lees je over wetenswaardigheden, heimelijke genoegens en ontboezemingen, allemaal verteld en bedacht door dorpsgenoten. We zoeken het komende jaar elkaars grenzen op of worden grenzeloos verliefd op elkaar!

Volgend jaar geen vakantie buiten Luttelgeest. We blijven lekker met z'n allen in de zomer in ons dorp. Want we bestaan 75 jaar en we willen niets missen!

Laat je verrassen en lees en zie wat er zoal te doen is in Luttelgeest. Veel lees- en kijkplezier!

Erik Boeve, Femmelien Klunder, José Peters



Lustrum Luttelgeest

75
Jaar

Spel zonder grenzen

Tijdens het jubileumjaar 2025 spelen we het 'Spel zonder grenzen'. Alle straten van Luttelgeest zijn opgedeeld in 6 teams: Nederland, Duitsland, Frankrijk, Engeland, Italië en Spanje.

Er zullen gedurende het jaar verschillende activiteiten voor jong en oud plaatsvinden waarbij punten verdiend kunnen worden. Deze activiteiten worden toegelicht in deze jubileumgids en ook de stratenindeling is in deze gids opgenomen.

Ieder team zal ook een kunstwerk/object maken voor in het dorp en de straten versieren tijdens het dorpsfeest. Hier zijn wederom punten mee te verdienen.

In december sluiten we het jubileumjaar af met een gala-avond in de Bosfluter. Hier zal de winnaar van het 'Spel zonder grenzen' bekend gemaakt worden.

Om goed op de hoogte te blijven van alle activiteiten rondom ons lustrum raden we jullie aan om de dorpskrant en onze social media kanalen goed in de gaten te houden.

We gaan er een knallend feestjaar van maken!

Culturele Commissie Luttelgeest



Lustrum Luttelgeest

75
Jaar

December 2024

31 december - Zin in viering

Januari

4 januari - Opening jubileumjaar

Februari

Februari - Autopuzzeltocht

Maart

15 maart - Darttoernooi

April

26 april - Koningsdag

Mei

17 mei - Running dinner

Juni

12 t/m 21 juni - Dorpsfeest

September

7 september - Jubileumquiz

Oktober

11 oktober - Oktoberfest

November

22 november - Intocht Sinterklaas

December

13 december - Gala-avond

Jaarindeling



Lustrum Luttelgeest

75
Jaar

31 december - Zin in

Zin in viering met een gelegenheidskoor van 75 dorpsgenoten.

4 januari - Opening Jubileumjaar

Kom het jubileumjaar feestelijk met ons openen in de Bosfluit.

Februari - Auto-puzzebrit ★

Lekker puzzelen in de auto.

activiteiten

15 maart - Darttoernooi ★

Darttoernooi in de Bosfluit.

26 april - Koningsdag ★

Koningsdag valt dit jaar op een zondag en daarom wordt het een dag eerder gevierd. Doe mee met het jeu de boules toernooi en blijf gezellig eten bij de Bosfluit.

17 mei - Running dinner ★

3-gangen diner bij dorpsgenoten. Iedere gang op een ander adres. Kom genieten van een culinaire en gezellige avond in Luttelgeest.

★ = Bij deze activiteit zijn punten te verdienen.



Lustrum Luttelgeest

75
Jaar

12 t/m 21 juni - Dorpsfeest ★

Fantastische feestweek met een afwisselend programma voor jong en oud. Meer informatie volgt!

7 september - Jubileumquiz ★

Test je kennis tijdens deze jubileumquiz en geniet van een gezamenlijke maaltijd.

11 oktober - Oktoberfest ★

Trek je lederhosen/dirndl uit de kast en kom naar de Stube in de Bosfluitier.

activiteiten

22 november - Intocht Sinterklaas

Kom Sint en zijn Pieten verwelkomen in ons dorp.

13 december - Gala-avond

Dress up en kom naar deze feestelijke afsluiting van het jubileumjaar in de Bosfluitier. Hier zal de prijsuitreiking plaatsvinden.

★ = Bij deze activiteit zijn punten te verdienen.



BENT U WEL EENS
VERDWAALD IN
ONS DORP?

BENT U EEN LUTTELGEESTENAAR?

BENT U OUD?

WAT RAAR

HEEFT U WEL EENS
EEN KABOUTER
GEZIEN?

APPLAUS!

GOED OPPASSEN

SPORT U OOK BIJ
TONEGO?

HEEFT U ZIN IN EEN
FEESTJE?

KUNT U SCHAATSEN?

KOOPT U WEL
EENS WAT BIJ EEN
AUTOMAAT?

GOED VOOR HET
PARKEERPROBLEEM!

HEEFT U EEN
TATTOO?

U BENT 100% ZEKER
WETEN
EEN
LUTTELGEESTENAAR

GAAT U WEL EENS
NAAR DE
'ONTMOETING'?

KUNT U TONEEL
SPELEN?

KENT U HANS?

KUNT U
MOESTUINIERN?

WAST U UW AUTO
ZELF?

SPEELT U OOK EEN
INSTRUMENT?

RIJDT U MOTOR?

DAN VAST BIJ DE
PLAATSELIJKE
KAPPER GEWEEST

ZIT UW HAAR
GOED?

SUPER!!!

KUNT U ZINGEN?

NOU KNAP
HOORI!

BENT U 75 JAAR OF
OUDER?

HEEFT U EEN
HEKKIE?

HEEFT U EEN
GEIT?

HEEEEEEL
BIJZONDER

BEST HANDIG

WEET U WAT
'FLOREANT'
BETEKENT?

Ijspret in de pannakooi

Zoals ieder jaar pompen wij rond het laatste weekend van december de ijsbaan vol met water. Dit doen wij meestal op zaterdagmorgen. Rond 8.30 uur starten we met een bakje koffie en gaan daarna aan de gang.

Alle voetballers lopen die zaterdagochtend langs onze pomp met bijbehorend buizenstelsel. Iedereen die langs loopt heeft meestal ook zijn zegje klaar, de één positief, de ander met een randje sarcasme... Het is ieder jaar maar weer de vraag of er ijs gaat komen...

De ijsbaan van Luttelgeest is meestal niet als eerste open in de polder. Dit komt zeer waarschijnlijk door de ligging en de diepte. In sommige jaren hebben we dan meestal maar 1 of 2 dagen dat de ijsbaan open is.

Afgelopen jaren heeft een aantal mensen in Luttelgeest ervoor gezorgd dat er naast De Floreant een pannakooi kon worden gerealiseerd. Voor alle kinderen van school is er de mogelijkheid om tijdens de pauzes, maar ook na schooltijd, lekker te voetballen in de pannakooi.

Dit was voor de school en de gemeente Noordoostpolder een forse investering. De "Flora Sportplein commissie" werd in het leven geroepen. Er moest naast geld van de gemeente ook zelf gezocht worden naar sponsors en fondsen. Daarbij moest er ook een flinke dosis eigen arbeid geleverd worden met de inzet van vele vrijwilligers.

Een van de randvoorwaarden was dat de pannakooi multifunctioneel moest worden. Dat wil zeggen dat er niet alleen gevoetbald moest kunnen worden, maar dat er ook andere sporten zoals bijvoorbeeld hockey, basketbal, volleybal moesten kunnen worden uitgeoefend.

Waaronder ook schaatsen....

Nu is de vloer van de pannakooi "waterdoorlatend". Hoe kan je daar nu een ijsvloer op maken?

Gelukkig was er bij de bouw van Peters Biogas een groot stuk zeil overgebleven wat ongeveer net zo groot was als de complete pannakooi. Dit zeil mochten we gebruiken voor het geval er ijs zou komen.

Ik weet het nog goed. Sharon en ik reden op een zondagmiddag terug van een weekendje Texel. Het was op zaterdagmiddag al erg koud aan het worden. De kou zat in de lucht, je voelde het ieder uur kouder worden. Voor de week erop gaf de weersvoorspelling toch enkele nachten min 5 aan. Overdag rond het vriespunt. Mogelijk ideaal om een ijsvloertje te maken op de pannakooi? Maar ja, het eerste jaar, die pannakooi was net nieuw, dat zeil was nog nooit uitgerold, waar halen we water vandaan, hoe pakken we het aan? Toch heb ik op die bewuste zondagmiddag meester Henk gebeld om te overleggen over mijn plannen. Henk zei direct ja, dit gaan we doen! Er was dus geen weg meer terug.

Samen met de andere leden van de ijsclub hebben we op maandagochtend zaken voorbereid om 's avonds het water erin te gaan pompen.

Het zeil werd aan het eind van de middag gebracht. Via via werden er een 20-tal sterke vaders geregeld om het zeil uit te vouwen en ik zie nog goed hoe de (mest) vrachtwagen van Arjan Ooms aan kwam rijden met een tankwagen van 36 kubu water uit de infiltratie sloot van de Blankenhammerweg. Vooraf had ik Arjan nog gevraagd of de tankwagen nog gespoeld kon worden, maar het water rook wel wat naar koeienpoep.

Met vele handen hebben we het zeil strak getrokken en het water vloeide mooi over de pannakooi. Toen de klus gekaard was hebben we nog een bakje koffie gedronken met elkaar in de school. Na de koffie keerden we huiswaarts, en zag je al een klein vliesje ijs op het water komen.

De eerste nacht groeide de ijskorst erg hard. Van de 7 cm water hadden we al 3 cm ijs! Wij dachten, morgen kunnen we erop! Maar nee helaas, het ijs in nacht 2 groeide niet hard genoeg aan. Het water tussen het zeil en het water wilde maar niet doorvriezen.

Omroep Flevoland kreeg ook lucht van onze pannakooi en stond al snel op de stoep om verslag te doen van dit toch wel unieke project in Flevoland. Maar wij hadden nog geen goed ijs.

Na vele adviezen en beraden hebben we ervoor gekozen om het zeil aan de zijanten naar beneden te vouwen en het water wat tussenuit te laten.

Dit bleek een goede keuze. De koek van inmiddels 4 cm ijs zakte naar de bodem en was stevig genoeg om op te schaatsen. Na 3 dagen hadden we toch een mini-ijsbaan in Luttelgeest!

In die dagen kon je lang niet overal op het ijs. Hier en daar op een ondergelopen weiland maar meer ook niet.

Zelfs het Jeugdjournaal kwam langs voor een korte reportage! Landelijke bekendheid die pannakooi van Luttelgeest!

Volgens mij hebben we een dag of 3-4 plezier gehad van het ijsbaantje. Lekker muziekje erbij. De week erna hebben we weer met een 20-tal sterke vaders het zeil eruit gesleurd en netjes opgevouwen op een pallet gelegd, wachtend op de volgende vorst periode.

Harry de With



En wie kan ons meer over Engeland vertellen? Ian Hale!

Ian, waarom ben je van Engeland naar Nederland verhuist en waarom zelfs naar Luttelgeest?

Wegens relatie en werk ben ik naar Nederland verhuist. De mogelijkheden in de NOP om in de landbouw te werken waren meer aanwezig dan ergens anders in Nederland.

Via Agricor ben ik met de familie Koekoek in contact gekomen en ben ik daarom in Luttelgeest terecht gekomen en gaan wonen.

Wat vind je het leukst aan de Luttelgeestenaren en aan Luttelgeest?

Luttelgeestenaren zijn gastvrij, belangstellend, open, tolerant en behulpzaam (zeker in het begin toen ik hier kwam wonen).

Luttelgeest is een fijne plek om te wonen. Niet te groot, overzichtelijk, rustige omgeving, beetje hetzelfde als waar ik oorspronkelijk vandaan kwam.

Welke Engelse gewoontes zou je ons graag willen leren?

Engels ontbijt, fish and chips, op tijd in de Pub en dus op tijd weer thuis 🍷, chips met (avond)eten en lunch in plaats van tijdens een feestje of een gezellige avond.

Wat ik graag aan wil kaarten is het schooluniform op de Engelse scholen.

Ik kon er niet aan wennen, dat niemand hier in Nederland een schooluniform aan had. In Engeland is dat heel normaal, omdat je dan niet het verschil kon zien met rijke en arme gezinnen. Dus de kinderen werden niet gepest op kleding en schoenen.

Ik heb zelf op een school gezeten met ongeveer 900 jongens, van veel verschillende culturen en ook van arme en rijke gezinnen.

Dankzij het uniform, merkte je dat er minder verschil was.

En aan welke bijzonderheden/gewoontes ga je nooit wennen?

Dat rechts voorrang heeft op een gelijkzijdige kruising. Nederlandse taal, getallen andersom, grammatica. Ik moest wennen, dat ik met een brulof niet mijn eigen bier hoefde te betalen.

Indertijd ben je met Tonego 3 naar Engeland geweest en heb je daar een lang weekend jouw roots laten zien. Kun je daar wat over vertellen?

Klopt, we zijn met een bus naar mijn geboorteplaats geweest om een wedstrijd te spelen tegen Codicote 2.

's Avonds zaten we in de kroeg en we dachten dat we het gezellig hadden met de mannen die in het 2e elftal speelden van Codcote.

Bijkt de volgende dag dat het mensen waren die helemaal niet in dat team zaten.

Wij brak door het bier en de tegerpartij superfit.

We hebben de wedstrijd dus verloren.

We hebben boerderijen bezocht en de groep van Tonego heeft een rondrit door London gedaan en ik ben bij mijn familie geweest.

Verder was het heel gezellig en leuk om te laten zien waar ik vandaan kom.

En zo ook met je motorclub. Kun je daar ook wat over vertellen?

Met 15 mensen zijn we naar Engeland geweest met de motorclub van Luttelgeest.

Deze motorgroep heet sindsdien 'The left hand side'.

We zijn in de buurt geweest van waar ik vandaan kom.

Daar hebben we ook 2 vrienden van mij ontmoet, die het ook heel gezellig vonden om bij de groep aan te sluiten.

Er is van alles gebeurd met bv leuke banden, motors die niet wilden starten, pech langs de weg.

Gelukkig hadden we Richard Westveer mee, die kon het verkeer begeleiden toen we met pech stonden.

Het was zo gezellig geweest, dat er een 2e keer in de planning stond.

Helaas is dat door corona niet doorgegaan.

Het staat nog op ons lijstje om er weer heen te gaan.

Ben je van plan om nog weer terug te keren naar Engeland?

Nee, ik denk het niet.

Hoe je het ook went of keert: ik woon langer in Nederland dan dat ik in Engeland heb gewoond.

Maar het blijft mijn geboorteland en ik heb nog steeds mijn Engelse paspoort.





Darten, wat is dat eigenlijk?

Stel je voor, je bent in De Bosfluter en je ziet de dartsborden hangen. Iedereen heeft al een paar bruine rakers op en de concentratie is niet meer wat het ooit was.

Daar sta je, **vol zelfvertrouwen!** En je denkt, dit wordt mijn moment! Je pakt je pijlen, kijkt naar het bord alsof je Barney bent, de menigte houdt zijn adem in en is klaar om getuige te zijn van jouw grootse moment. Je maakt een dramatische beweging met je arm, je visualiseert de perfecte worp en..... **BAM! De eerste pijl belandt net niet in het laken van het biljart!**

Je laat niet je niet uit het veld slaan en legt aan voor je tweede worp. Dit keer maar op safe en op de grote 20 mikken. Dit keer vliegt de pijl met een sierlijke boog **in de plint.**

Nu weet je dat het je laatste kans is om indruk te maken. Iedereen kijkt je aan, sommigen met medelijden en anderen met een lichte grijns. Je haalt diep adem en je gooit je laatste pijl. Hij zoeft door de lucht en knalt via de rand van het bord zo **bij Jan in zijn biertje.** Nu weet je zeker dat je de klos bent. Je hebt **darteritus!** Het ergste wat je als darter kan overkomen.



onehundredandeighty!!!

Did You Know?

***Darteritus** is een aandoening die voorkomt bij beoefenaars van darts. Hoewel de naam humoristisch klinkt is darteritus wel degelijk iets dat een probleem vormt bij darters die er last van hebben en wordt deze naam ook gebruikt in de dartssport. De Engelse naam darteritis is waarschijnlijk ontstaan door het samenvoegen van dart en arthritis wat in het Nederlands is overgenomen met de naam darteritus. In feite is darteritus een soort faalangst die voornamelijk optreedt als de darter onder grote druk staat. Een mentale blokkade zorgt ervoor dat de pijl niet of zeer langzaam kan worden losgelaten richting het bord.*



Binnen de darts community in **Luttelgeest** is voor zover bekend geen slachtoffer van darteritus. Ondanks dat de **eerste dartvereniging** in Luttelgeest, tijdens de glorie dagen van Raymond van Barneveld (Barney) is opgericht, en die dagen al lang vervlogen zijn, leeft het darten nog steeds.

Jong en oud begeven zich naar de Bosfluiter om daar op vrijdagavond een gezellig potje te darten.

Ook zijn er **vaste supporters** die dan "toevallig" elke keer hun pijlen zijn vergeten. Zoals hierboven te lezen is, heeft de dartvereniging een rijke geschiedenis:

Men is **midden jaren 90** begonnen in de Bosfluiter.

Door de locatie was de naam **'De Bosgeest'** geboren.

Maar door bijzondere omstandigheden was de dartvereniging niet meer welkom. Gelukkig was daar

Henk Swillens om de club op te vangen in het Trefpunt.

En daar zat het wèl snor! De naam werd dan ook heel toepasselijk veranderd naar **'De Treffers'**. Nadat De Treffers rond 2008 stopten was er lang geen dartvereniging meer. Wel organiseerde **Het Hok** jaarlijks een toernooi, dit was altijd een groot feest.

In **2020** is de dartvereniging weer nieuw leven ingeblazen. Toen was de dartvereniging wel weer welkom in **De Bosfluiter** en zodoende is de naam **'De Bosgeest'** weer in ere hersteld.

Door alle coronamaatregelen werden in die periode helaas weinig avonden georganiseerd. Wel was er een **unieke dartavond** in de voormalig **Katholieke kerk**.

De Bosgeest organiseert ook weer een jaarlijks toernooi, **De Luttelgeest Masters**.

Waarbij louter **Luttelgeestenaren** kans maken op de felbegeerde cup.

Het mooie van de dartavonden is dat de jongste deelnemers vijftien jaar oud zijn en de oudsten dik in de zestig. Verder staat **gezelligheid** centraal, maar gaat het er natuurlijk ook erg **fanatiek** aan toe.

Het is begrijpelijk dat je door bovenstaande verhaal graag een keer wil kijken op een dartavond.

Kom gerust langs en laat je onderdompelen in een wereld van **topsport, goede gesprekken en gezelligheid!**

René Goldin

Wist je dat...

...er gedacht werd dat een tientje inleggen per persoon wel genoeg was voor een avondje vrij drinken. Gevolg was dat de dartclub meteen de eerste avond failliet was.





Tomaten
Te koop

It's
time
for
Tulips!

TE
KOOP

WINKELLEN

Boer
So...

HELE TAP

AARDBEIEN

BLOEMKOOL TE
KOOP



KOFFIE & APPELKERK



EIGEN
DORP





STERKE VERHALEN 75 JAAR LUTTELGEEST

"BUITENGEWOON NOORDOOSTPOLDER.NL"
(talud A6) midden in de nacht veranderen in
'GEWOON BOERENPORNO.NL @tvuurtje

KLOKKENLUIDER VAN LUTTELGEEST
@GJH

Als je peuken op zijn dan ga
je toch gewoon even de A6
op naar de Shell, en terug
spookrijden over de
vluchtstrook @ML

Na een avondje stappen met je maten in
Wolvega, boven op de vrachtwagen van
Kamstra (achter het windscherm) terug
naar huis..brrr.... @GdB

Een muis zien lopen in de
keuken, handdoek erover
gooien en doodmeppen
met een schoen @lvR

Je oude Eend van de kade afduwen na je
vrijgezellenfeest, met de lichten nog aan
verdwijnt hij onder water... @WB

In slaap vallen op een bedje van houtsnippers
in een speelhuisje, vervolgens is iedereen
UREN naar je op zoek @RK

Na een Happetappersfeest in het
verkeerde bed gaan liggen @CdB

Tijdens een brandje bij de
gereformeerde kerk
proberen er met de
politicauto vandoor te gaan.
@DG @JdR

Heen en weer - heen en weer - heen
en weer - klein uurtje vast op de
pont naar Genemuiden, autosleutel
ligt nog thuis @KdG

Op iemand z'n
dampaal kakken @BV

Met je Chevrolet Bell Air de
etalage van Weevers (nu van
Driel) binnenrijden, op de
vlucht slaan en 3 dagen
spoorloos zijn. @JdR

Na het après skiën bellen naar je
moeder dat je je telefoon kwijt bent....
hoe dan..? @RU

"Vrouw Haverkamp" zingen
naar de buurvrouw @happetappers

Je kameraad bij de achterdeur (Tuinstraat)
afzetten met je Fiat 500.
Behlemmend ritje door die steeg!! @KB

Op vakantie naar het buitenland,
paspoort vergeten, dus liggend
onder de bagage de grens over
@CT

Luttelgeest kent al vele jaren talloze "MOLLEN". Deze Mannen Op Leeftijd zijn van onschatbare waarde voor het algemeen welbevinden van alle Luttelgeestenaren. Zoals het woord het zegt, MOLLEN zijn vaak onzichtbaar.... Je ziet ze niet echt, lijken ondergronds te werken maar ondertussen verzetten ze geen bergen grond, maar bergen werk!

Nog zo'n werk-MOL Hand en spandiensten zijn zijn handelsmerk. Vegen, snoeien, opruimen, deze MOL draait er z'n hand niet voor om. Vorig jaar is deze mol door het plafond gezakt in de keuken van de kantine...MOLLEN moeten dat ook niet doen, ze zijn op hun best op en onder de grond. Een stuk aan de keuken bouwen voor alle materialen? Deze MOL doet het! Prullenbakken legen, afval opruimen? Deze MOL doet het! Deze MOL doet gewoon alles om het terrein netjes te houden!

Deze lange, slanke MOL is van alle markten thuis. Ooit heeft hij een gang gegraven onder z'n straat door, naar het beach-volleybal-veld. Bijna dag en nacht was de MOL bezig met het omheinen van dat veld. Zodat er geen kattenstr*nt in die grote zandbak komt. Gelukkig poepen mollen ondergronds. Deze MOL zit 's zomers op een tuinstoel naast de regenhaspel om de velden in optimale conditie te houden. Ook uit eigenbelang natuurlijk, een lekker groen veldje graaft het allerlekkerst.



Deze MOL graaft onder maar één straat door, en bevindt zich dan dagelijks meerdere keren tussen heel veel kinderen. Wat zou de Floreant zonder de inzet van deze MOL moeten??? De MOL kent ook ieder kind bij naam, weet zelfs hun verjaardagen. De MOL slaapt waarschijnlijk toch in zijn eigen huis, daar brandt 's avonds licht.... Maar soms lijkt het of de MOL niet in zijn gang of hoop woont , maar op school!

Deze MOL heeft moeite met graven. Dat geeft niet, zijn tuin grenst aan de schooltuin. Dus kan hij stiekem, zonder te graven, naar de tuin. Daar snoeit hij, plant mooie bloemen en struiken en schoffelt dat het een lieve lust is. Zonder de inspanningen van deze MOL, zou de tuin van de Floreant één grote wildernis zijn. Mollen zijn eigenlijk niet de snelste dieren, daarom zie je deze MOL, als hij even bij de tuin weg kan, op zijn roefiets door de polder gaan. Wat een top-fitte MOL!!!!

Deze MOL graaft het kortst van alle MOLLEN in ons dorp. Maar desalniettemin is het een fanatieke MOL!! Graven, klussen, maar ook traint hij de pupillen van Tanego!! Wat een geluk dat hij hier graaft!



DE MOL

Let op
beschermde
diersoort



MOL



De electriciteits-MOL! Wat moeten we zonder deze MOL! Veiligheid staat voorop en als hij het even niet weet: de wichelroede biedt uitkomst! Met zijn ogen dicht (hij kan ze ook open houden, mollen zien eigenlijk niet veel) vindt hij blindelings de ondergrondse kabels. Watertappunt aanleggen? Ook dat fikst deze MOL voor ons!

Het jongste MOLLETJE, graaft nog niet zo lang als zijn collega-MOLLEN. Toch moet hij genoemd worden. Zonder zijn rustige, overdachte meningen en expertises kunnen zijn collega's eigenlijk niet. Naadloos past deze MOL in het ervaren Mollen-team. Z'n oudere en ook grotere mollen kunnen hem goed beschermen tegen de brute mollenvanger. Zo kunnen we nog jaren genieten van deze kleine, jonge MOL!

Onze MOLLEN blijven het liefst
onzichtbaar, houden niet van
'in de belangstelling staan'.

Toch verdienen ze het om genoemd
en beschermd te worden.

*Maar pas op: we hebben
professionele MOLLENvangers
in ons dorp...!!*

FRANKDEBOER

FRANKWENTINK

FRANKPETTER

FRANCIENVANZUTPHEN

FRANS DIRVEN

FRANS KOOMEN

FRANS WENTINK

FRANKVANVELS

FRANCOISEBISSCHOP

FRANCOISAT SMA

FRANS HOLSTEIN

FRANS PASTIAANSEN

FRANS SMITS

FRANKVISSER

FRANS VANDERPOL

FRANS GIELLEIT

FRANS PELGRÖM

FRANKVOORN

FRANS KEIZER

FRANS POPPE

Frankofielen

JEU DE BOULES

DOEL

Gooi de Boules (ballen) zo dicht mogelijk bij de But (kleine balletje).

WAT EEN BOULE GEZELLIGHEID!!

Een muntje wordt opgegooid om te bepalen welk team de but, het kleine houten balletje, mag werpen.

Het kleine balletje moet tussen 6 en 10 meter van de werplijn worden geworpen en minstens een meter van een obstakel (zoals een muur/boom) verwijderd zijn.

Punten worden toegekend na het einde van elke ronde, wanneer alle boules zijn gespeeld. Het team met de boule die het dichtst bij de but ligt, krijgt punten.

Eén punt wordt toegekend voor elke boule die dichterbij de but ligt dan de dichtstbijzijnde boule van de tegenpartij. Een spel gaat meestal door tot een team 13 punten bereikt.

STRATEGIE

Besprek met je teamleden de beste strategie voordat je werpt. Soms is het beter om de boule van de tegenstander weg te stoten in plaats van dichterbij de but te komen.

Bescherm je goed gepositioneerde boules door je volgende worpen ervoor te plaatsen.

TIPS

Oefen verschillende werptechnieken. Rol de boule voor een nauwkeurige plaatsing of werp hem hoger (een 'lob') om over obstakels te komen of een boule van de tegenpartij weg te stoten.

Er kan alvast geoefend worden met jullie landenteams. Er is een jeu de boules baan achter de Bosfluitert! Maar het kan overal. In je tuin, in de straat, aan de weg!

Van het Woord



Voor mij is de druif/streek bepalend voor welke fles wijn ik koop.
 Mijn favoriete wijn is rood en mijn favoriete druif is 'pinot noir' uit de Bourgogne.
 Deze wijn is wat lichter gekleurd en heeft een frisse soepele smaak.
 Dus ook lekker in de zomer!
 Daarnaast heb ik een voorkeur voor de 'cabernet sauvignon' druif uit de Bordeaux.
 Tegenwoordig een druif welke over de hele wereld word geteeld.
 De wijn is stevig en heeft een vollere smaak met een diep rode kleur.
 Voor mij een wijn voor de herfst en winteravonden.



Eén van mijn favoriete wijnen is de Wolfer Goldgrube Riesling van Weingut Vollerweider. Deze riesling is voor mij de belichaming van wat de Moezel te bieden heeft. Deze wijn is niet alleen een eerbetoon aan wat een riesling druif te bieden heeft, maar ook aan het unieke terroir van deze regio. De combinatie van het koele klimaat, de steile hellingen en de leisteenbodem zorgt voor een prachtige combinatie, die je terug proeft in deze wijn.
 Met elke slok ontdek je een complex palet van smaken: de frisse citrustonen worden prachtig in balans gehouden door rijpe perzik en een minerale nuance die je rechtstreeks terugvoert naar de wijngaarden. Het is die smaak, die zowel zoetheid als een verkwikkende zuurheid heeft, die deze riesling zo bijzonder maakt.



De website vermeldt: "een serieuze wijn om de fijne keuken te begeleiden".

De doorgestuurde app vraagt naar mijn favoriete wijn en dat mag anoniem, dat scheelt een slok op een fles. Nou, heb je even?

Ik ga natuurlijk voor de wijn die ná het walsen (wat ik doorgaans liever met mijn echtgenoot zou doen) wat extra zuurstof toevoegt en waarbij dan de nodige aroma's vrijkomen. Dat moet dan wel in zo'n glas met een pootje eronder. Daar gaat het al mis, want die passen niet in de vaatwasser, dus die aroma's die op het etiket vermeld staan: helaas, ik proef of ruik ze nooit!

Volgens mij dwaal ik af. Onze (echtgenoot heeft ook een mening) favoriete wijn. Gingen wij eerder voor een rode waar ik de volgende dag nog brandende wangen en een houten tong van had, tegenwoordig is het een witte en we doen het zuinig aan, want al die lege flessen in de glasbak, daar komen in het dorp maar praatjes van.

De vermelding op de website: Prima, maar wij drinken 'm gewoon om vijf uur en als er dan nog wat in het glas zit, om verzuring te voorkomen, ook bij het avondeten, bereid in onze fijne keuken!
Kortom, een lekker wijntje, dat wij van harte aanbevelen!

Als wijnliefhebber drink ik graag een glaasje witte wijn.
Ook tegen een heerlijk glas 'Slurp' zeg ik geen nee!



RUNNING DINNER



Fase 1 afgerond... 11:18



De tafel staat klaar 11:22

Ohhh gezellig! 11:22

De tafel staat klaar 11:22

Als ik zeg FU zeggen jullie... 14:20

14:21

14:22

14:30

Tip niet de staafmixer te hoog doen pfff wat een bende 14:36

14:36

Nou wij zijn ook mooi op tijd klaar 🤗👍. Was wel doorwerken want ik heb nog gewerkt tot begin middag. 18:09



Geweldige koks, af mijn lof en complimenten gaan naar jullie vanavond! 🥰

De positieve verhalen gunste door de Bosfluter! Wat heeft iedereen genoten 🥰 ik hoop jullie ook?

Jullie hebben ervoor gezorgd dat het weer een MEGA geslaagd Running Dinner was!

Bedankt voor jullie kookkunsten, gastvrijheid, beleving en creativiteit! Echt chapeau! 🥰

Wie weet tot volgend jaar 11:16

Gaat! Zou je mij het recept ervan willen geven? wil ik ook wel eens maken! 🥰 18:26



Kipdijcake recept | BBQQuality jouw ori...
<https://www.bbquality.nl/recepten/kipdijcake-recept/> 18:26

mercii! 18:26



Fase 1 afgerond... 11:16

Vertraging bij Gerke en Leon, de dessert mensen komen wat later 21:11

Ow wauw jongens! @Bert verhage en @-Annet van Steen ik kom eraaaaaan! 21:17

WoW was zeer geslaagd! 22:23

3 x hele leuke gasten! 22:24

Aalles op!!!! 22:28

Veel plezier allemaal! 18:37







De Floreant
voor b(l)oeiend onderwijs



RELAX-SWIM-ENJOY

ZWEMMEN IN EIGEN DORP



Lekker uit & thuis



PANTROPICA



**CENTRUM VOOR
ZINGEVING**



FOREL WERELD



**KABOUTERPAD
LUTTELGEEST**

KNUTSELEN MET WC ROLLETJES

Iedereen heeft ze,
iedereen kan het!!!!

WAT HEB JE NODIG

- schaar
- plaksel
- stiften
- restjes wol
- gekleurd papier
- oude knoopjes
- saté prikkers
- wat je maar leuk vindt!!!



Of maak je eigen fantasie-dier



KIJK NAAR HET PLAATJE



En gelukkig maar.... ook dit jubileumjaar staat er weer een revue op het programma!

Een groep enthousiaste dorpsgenoten is al begin voorjaar 2024 bij elkaar gekomen om te starten met het schrijfproces. Zoiets gaat natuurlijk niet vanzelf. Je start bij een idee, en dit idee was er gelukkig al vrij snel. Het idee werd gepitcht bij de CC, die ook al meteen enthousiast werden hiervan. Dat was genoeg voor de schrijversclub om het idee verder uit te gaan werken. Want het is nogal wat om van een idee naar een concreet stuk te komen. Een stuk dat een goed verhaal heeft om te volgen, aansluit bij de actualiteit, vernieuwend maar ook juist vertrouwd is, herkenbaar maar ook verrassend is, en dan ook nog uitvoerbaar met de middelen die we hebben. Maar gelukkig kunnen we volmondig zeggen dat dit zeker gelukt is!

Het script is half november afgerond en afgedrukt (al is het natuurlijk nooit helemaal af), en vanaf dat moment zijn de spelers-, muziek- en decorgroep los gegaan. Wat is het leuk om met zoveel enthousiaste dorpsgenoten iets als dit ten tonele te mogen gaan brengen!

Houd 12 en 13 juni 2025 vrij om zelf te ervaren hoe het is om onderdeel te zijn van dit spektakel. Want je weet het: samen uit, samen thuis!

Namens de schrijversgroep:

*Anouk Timmermans, Leonie Roza, Leon
Vaandrager, Stan Koning en Ja'eli van Beveren*



MET DE BUS... OF TOCH OP DE FIETS?



Wat een mooie tekst is er in het glas gegraveerd:

*Ik hou van mijn dorp en ik voel me er thuis,
In mijn polderdorp mijn Luttelgeest*



Wat gaat dat lekker over het vernieuwde fietspad!!



Oppassen hoor!

Met behulp van de knooppunten een mooie route fietsen!!



VERGETEN SPORTEN!



GEMISTE
KANSEN..??

NIEUW LEVEN
INBLAZEN??



AH...WAT JAMMER NOU!!



WIE DURFT?

FISH AND CHIPS



Fish and chips is een typisch Britse afhaalmaaltijd die bestaat uit in beslag gedoopte en gefrituurde vis in combinatie met gefrituurde, vrij dikke frieten.



BRETZELS



De Duitse bretzel (wij zeggen: pretzels) is geen hard zoutige snack, maar meer een soort bagel. Het deeg wordt in krakelingvorm gebracht en gebakken in de oven. Het deeg zelf is lichtzoet van smaak, wat wordt gecompenseerd met grote zoutkorrels erop.



APÉRO

In Frankrijk wordt de borrel ook wel apéro genoemd. Dit is afgeleid van het woord aperitief. Meestal is dit een (alcoholisch) drankje gepaard met een lekker hapje. Waar we in Nederland dit vaak alleen maar doen tijdens de vrijdagmiddagborrel, is het voor de Fransen zo goed als dagelijkse kost.



LEKKERE SNACKS



Het afhalen van gefrituurde gerechten bij de snackbar is al zeker zeventig jaar een gebruik voor miljoenen Nederlandse huishoudens. Het gebruik is zelfs verankerd in onze taal, denk aan 'om de hoek een vette hap halen' of 'even wat uit de muur trekken'.



ANTIPASTI



Typische Italiaanse borrelspecialiteiten zijn onder andere antipasti, zoals bruschetta, olijven, prosciutto, en mozzarella met tomaat en basilicum (caprese). Andere populaire borrelhapjes zijn gefrituurde risottoballetjes (arancini), vers gebakken focaccia brood en verschillende soorten Italiaanse kazen en vleeswaren.



TAPAS



Tapas bestaat uit verschillende Spaanse hapjes die worden gedeeld. Ideaal dus voor een borrelavondje of een gezellig diner. In Spanje krijg je vaak een tapa bij een drankje dat je besteld in het cafe. Daar komt hoogstwaarschijnlijk ook het woord tapas vandaan want dat betekent letterlijk deksel, het hapje werd namelijk op het glas gelegd.



Culturele Commissie

75
Jaar



Ik ben Gerrit Jan, 53 jaar en woon nu 7 jaar in Luttelgeest. Vijf jaar daarvan zit ik in de Culturele Commissie en hierdoor kan ik iets bijdragen aan dit mooie dorp en leer ik weer nieuwe mensen kennen. In de voorbereiding van het dorpsfeest ben ik verantwoordelijk voor de tent, de opbouw ervan en tevens probeer ik het feestterrein mooi en gezellig aan te kleden. Kortom iets voor het dorp betekenen, daar hou ik wel van.

Ik ben Jolanda, ik ben 48 jaar en geboren in Groningen. Ik heb ja gezegd voor de Culturele Commissie omdat ik graag voor alle dorpsgenoten een feestje en weer de kermis wil realiseren. Ik zit nu 2 jaar, en zeg zelf, we hebben met ons clubje al heel wat activiteiten weten neer te zetten. Nu op naar 2025: Het gehele jaar feest!



Ik ben Nienke, 29 jaar en woon nu 3 jaar in Luttelgeest. Sinds afgelopen jaar ben ik begonnen in de Culturele Commissie, hierdoor kan ik iets bijdragen aan dit mooie dorp en leer ik weer nieuwe mensen kennen. Binnen de commissie vind ik het erg leuk om een deel van de sociale media op te pakken en jullie zo op de hoogte te houden van alle leuke activiteiten. Ergens een feestje maken, daar word ik echt blij van!

Ik ben Robbin, 30 jaar oud. En woon al 30 jaar in ons mooie dorpje. Ik vind het leuk om dingen te organiseren voor het dorp! Dorpsgenoten zien genieten dat is toch fantastisch!



Culturele Commissie

75
Jaar



Ik ben Rick ter Schure, 24 jaar. Ik zit nu een jaar bij de CC en probeer zo mijn steentje bij te dragen in ons dorp. Binnen de CC vind ik het leuk om energie te steken in alle praktische zaken die er voorkomen. Als dit goed geregeld is ben ik tevreden.



Mijn naam is Dorien en ik ben 35 jaar. Ik woon nu bijna 5 jaar in ons mooie Luttelgeest. Sinds 2019 ben ik actief in de Culturele Commissie als secretaris en mag ik me, samen met Nienke, met de socials bezighouden. Nieuwe mensen ontmoeten en met elkaar gezellige activiteiten organiseren, daar krijg ik energie van!



Mijn naam is Joep van Vilsteren, ik ben opgegroeid in Luttelgeest en ben 12 jaar geleden naar Amerika verhuisd. Sinds 2023 ben ik weer terug in Luttelgeest komen wonen met mijn Amerikaanse vrouw en twee kinderen. Ik vind het leuk om actief te zijn in de gemeenschap en kijk erg uit naar het organiseren van al de activiteiten komend jaar!



Mijn naam is Thijs, ik ben 33 jaar oud en geboren en getogen in Luttelgeest. Sinds dit jaar draai ik mee met deze mooi club. Ik vind het leuk om een steentje bij te dragen aan de leefbaarheid en festiviteiten in en rond het dorp. Ik kijk er erg naar uit om volgend jaar het 75e bestaansjaar van Luttelgeest met jullie allemaal te mogen vieren.



Culturele Commissie

75
Jaar

Ik ben Timo, 31 jaar oud en geboren en getogen Luttelgeestenaar. Omdat ik het leuk vind dat er dingen in het dorp georganiseerd worden heb ik een aantal jaar geleden eigenlijk gelijk ja gezegd toen ik voor de Culturele Commissie gevraagd werd. Binnen de commissie regel ik momenteel de financiën, wat ik met veel plezier doe. Daarnaast vind ik het contact met dorpsgenoten die je wel kent, maar normaliter niet zo veel spreekt, erg leuk en vooral als we het met een leuke club mensen weer voor elkaar krijgen om geslaagde activiteiten neer te zetten!



Ik ben Leendert, 57 jaar, en ben geboren in Luttelgeest. Dus er zijn al heel wat dorpsfeesten waar ik ben geweest, iedere keer weer anders. Van mast klimmen in de Lange Brink tot autotrek op de Loswal. We hebben op dit moment een leuke en gevarieerde groep die allemaal hun steentje bijdragen om alle activiteiten tot een succes te maken, voor onze dorpsgenoten. Het hoogtepunt is aanstaande: Luttelgeest 75 jaar. Wij gaan er vol voor.

Mijn naam is Jorien, 36 jaar en geboren en getogen in Luttelgeest. Sinds vorig jaar ben ik de voorzitter van de Culturele Commissie. Ik vind het ontzettend leuk om met deze gezellige, fanatieke en creatieve groep leuke activiteiten te organiseren voor alle Luttelgeestenaars! In 2025 vieren we 75 jaar Luttelgeest, ik heb er heel veel zin in om er met z'n allen een fantastisch feestjaar van te maken!



CIJFERS ENZO

58% VAN DE INWONERS
IS ONGEHUWD!

LUTTELGEEST TELT 2400 INWONERS IN 2024,
WAARVAN 1.355 MANNEN EN 1.095 VROUWEN

ER ZIJN 1.108 WONINGEN IN ONS DORP

ER ZIJN 339 ADRESSEN
MET HET WOONTYPE:
TUSSENWONING OF
GESCHAKELDE WONING

WE HEBBEN 1286 ADRESSEN IN
LUTTELGEEST. WAARVAN 36%
BINNEN DE BEBOUWDE KOM

HET GEMIDDELDE BRUTO
INKOMEN WAS IN 2021
€26.800

ER ZIJN 41 ELECTRISCHE AUTO'S IN
SEPTEMBER 2024 IN ONS DORP

IN 2024 WAS DE HERKOMST VAN ONZE
INWONERS ALS VOLGT VERDEELD: 56%
HERKOMST UIT NEDERLAND. 22% HERKOMST UIT
EUROPESE LANDEN. 22% HERKOMST UIT LANDEN
BUITEN EUROPA

ONS DORP TELT 995 AUTO'S EN 315
BEDRIJFSVESTIGINGEN

DE GEMIDDELDE
WOZ WAARDE
IN 2023 WAS
€252.000

10% VAN ONZE DORPSGENOTEN
IS 65 JAAR EN OUDER

IN 2023 ZIJN ER IN TOTAAL 59
MISDRIJVEN IN LUTTELGEEST
GEREGISTREERD

PER 1000 INWONDERS ZIJN ER 12 BABY'S GEBOREN IN 2023

HET BUITENGEBIED VAN ONS DORP HEEFT EEN TOTALE
OPPERVLAKTE VAN 3.805 HECTARE, WAARVAN 3.762 LAND
EN 44 WATER

ITALIE



Fashion

**MET ELKE SLOK
KOFFIE WORDT
MIJN DAG EEN
STUKJE BETER**



**WIE ITALIË ZEGT
ZEGT KOFFIE**

*Een gaap is een stille schreeuw om
koffie*



**Met genoeg koffie
is niks onmogelijk**



**Koffie in de ochtend
voelt alsof ik al mijn
dingen voor elkaar heb**

Is dat wel zuivere koffie??



**Het leven zonder
koffie is als iets
zonder iets**

**Dat is toch koffiedik
kijken..!!**



Koffie is wodka voor in de ochtend

**Mijn weg naar succes
wordt mogelijk
gemaakt
door koffie**

**IK BEN NIET VERSLAAFD AAN
KOFFIE. WE WERKEN ALLEEN
GOED SAMEN**



KEURMEESTERS VAN DE BOERENBROUWERS



De "Boerenbrouwers" is opgericht door twee jongens uit Creil. Deze twee dertigers zijn zelf bier gaan brouwen. Ze hebben een soort proefkeuken gebouwd waar verschillende biertjes worden ontwikkeld. In een jaar tijd krijgen 100 keurmeesters vier keer per jaar een box met 12 biertjes. Dat zijn meestal 4 verschillende biertjes.

De "keurmeesters" uit Luttelgeest zijn Timo, Thijs, Maarten en Pieter. Zij hebben bedacht dat het veel gezelliger is om samen te keuren. Dus 4 keer per jaar zitten ze een avond bij elkaar met de 4 boxen bier. Aan de hand van een app (ontwikkeld door de Boerenbrouwers) proeven en keuren ze de biertjes. Ze moeten bijvoorbeeld letten op: de kwaliteit van de schuimkraag, de hoeveelheid koolzuur en de kleur van het bier. Ook moeten ze aangeven welke smaken ze proeven, hoe het bier ruikt en een algemene beoordeling geven van het biertje.



TARGET & AMARELLO



GICI - FERMENTO 9/03

BEOORDELING

Schuimkraag (hoeveelheid, stabiliteit, structuur)



Kleur bier



Koolzuur



GEUR: Welke aroma's/geuren zijn terug te vinden in het bier?

ALPENPILS

VIENNA LAGER

NR.13

ABV
5,3%

ERC
15

IBU
22



BROUWOELSTELLING

Deze Vienna lager is perfect om van te genieten tijdens mooi weer. De fruitige afdrank komt van de Amarillo-hop, die laat in het kookproces is toegevoegd.

Er zitten verschillende soorten bier in het pakket: blond, stout, pils, weitz, bok. Smaken verschillen, zo ook bij de keurmeesters. Waar ze het over eens zijn is de smaak van "stout" bier. Het wordt vergeleken met motorolie (niet te zuipen). De keurmeesters maken er elke keer een gezellige avond van, ze nodigen ook wel eens een "gast-keurmeester" uit. Die moet uiteraard beginnen met proeven van stout bier!

Ook mag de borrelplank natuurlijk niet ontbreken tijdens een avondje bier proeven!

Het zal geen geheim zijn dat onze "keurmeesters" tot in de kleine uurtjes serieus met hun opdracht bezig zijn!



Meer dan alleen barbecueën

Barbecueën is meer dan alleen het bereiden van een maaltijd. Het is ontspanning en een goed excuus voor het uitnodigen van vrienden of familie. Of het nu gaat om een prachtige zomerse dag of een frisse herfstavond, het is altijd weer om te barbecueën.

Zelf ben ik de trotse eigenaar van een kamado barbecue. Dit is een keramische barbecue en je kan het goed vergelijken met een soort oven. De brandstof die erbij hoort? Houtskool natuurlijk, er gaat niets boven de heerlijke geur en smaak van echt houtskool.



De voorbereiding van een bbq-sessie is key. Zorg voor goed houtskool, hier valt veel mee te experimenteren. Zelf ben ik fan van zo'n neutraal mogelijke houtskool om vervolgens met rookhout een heerlijk authentieke rooksmak toe te voegen. Begin op tijd met het aansteken en warm de bbq op naar de gewenste temperatuur.

Ook een zorgvuldige voorbereiding van het vlees mag niet ontbreken. Regelmatig begint dit al op de dag van te voren zodat alle smaken goed kunnen intrekken. Het is heerlijk om ook hiermee te experimenteren, er zijn tal van rubs te krijgen die je kunt uitproberen, of voor de echte fijnproever zelf op gevoel.



Eigenlijk gaat er niets boven een heerlijk stuk rundvlees zoals bijvoorbeeld een rib-eye. Vaak gebruik ik de 'reverse sear' methode. Dit is indirect garen naar bijna de gewenste temperatuur (zorg voor een goede vleesthermometer, key!) om vervolgens af te grillen op zo'n hoog mogelijke temperatuur. Dit heeft ook niets meer nodig dan wat peper en zout. Ook een bavette mag niet ontbreken. Een heerlijk stukje rundvlees, iets meer werken maar een intense smaakbeleving.

Uiteraard kan er ook geen restaurant op tegen zelf gemarineerde en gegaarde spareribs. Hier kun je vele smaakcombinaties mee maken, een gegarandeerd succes!

Het geheim zit 'm zoals altijd in de details. Laat het vlees op kamertemperatuur komen en naderhand ook goed rusten om de sappen te verdelen. Heb geduld en wil niet te snel, het vlees bepaald!

Reuko Doorn

Mij is gevraagd een stuk te schrijven over één van mijn passies/hobby's en dat is barbecueën! In tegenstelling tot mijn andere passies (vissen, darten en Feyenoord) is barbecueën een hobby waar het hele gezin van mee kan genieten.

Wat betreft het materiaal kan je helemaal los gaan. Ten eerste is er natuurlijk de keuze welke barbecue je gaat gebruiken. Hierin is voor elke portemonnee een exemplaar te vinden waarmee je prima uit de voeten kan. Zo zijn er bijvoorbeeld de "ouderwetse" houtskool barbecues die we allemaal wel kennen, gasbarbecues, elektrische barbecues, pellet barbecues en kamado's. Elke barbecue heeft zijn voor en nadelen maar daar ga ik in dit verhaal verder niet op in. De kunst van het barbecueën is voornamelijk de temperatuurbeheersing en dat is op elk type mogelijk. Zelf barbecue ik op een ouderwetse Weber houtskool barbecue. Naast de barbecue zijn er een paar accessoires die je nodig zult hebben. Ten eerste is dat een goede thermometer om de temperatuur van je vlees te meten. Hierdoor heb je altijd de juiste garing en geen risico op doorbakken steak of rauwe kip. Ook is een goed paar handschoenen belangrijk om veilig te werken en een borstel om je rooster schoon te maken.

Je kan natuurlijk de barbecuepakketten uit de supermarkt halen maar het is mooier om uit te pakken met grotere stukken vlees. Zelf ben ik fan van een lekkere steak. Door dikke stukken van minimaal twee vingers dik te gebruiken kan je ze langzaam op vrij lage temperatuur tot een egale garing bereiden. Daarnaast zijn de spareribs natuurlijk ook altijd een klassieker waar je lekker een middag voor uit kan trekken. Om ze vervolgens binnen 15 minuten op te eten. Nadat je voor het eerst gerookte spareribs van je eigen barbecue gegeten hebt, kan je ze nooit meer in een restaurant bestellen. Dat geldt voor het meeste vlees trouwens. Want als de rokerige smaak eenmaal in je geheug zit wil je nooit meer anders!

Voor inspiratie zijn er veel boeken verkrijgbaar met de meest uiteenlopende recepten. Ook op internet en YouTube is veel te vinden. Zelf vind ik YouTube een goede plek om inspiratie op te doen. Wekelijks besteed ik dan ook zo een paar uur aan barbecue filmpjes kijken. Dit gaat het hele jaar door want er is altijd wel een goede reden om de barbecue aan te steken. Wel merk je dat door de verschillende temperaturen in de seizoenen je barbecue anders reageert. Dit kan vooral lastig zijn als je een sessie hebt waarbij je de barbecue uren op dezelfde temperatuur moet houden. Dan krijg je het soms niet lekker onder controle en blijf je bijstellen. Dit houdt in dat je met de zuurstoftoevoer moet spelen om de kolen harder of zachter te laten branden. Hierdoor kan je de temperatuur controleren. Er zijn ook barbecues zoals een pellet barbecue waar een ingebouwde thermostaat de temperatuur regelt.

Verder ben ik niet de enige in de familie die graag aan de grill staat. Ook mijn broertje (Arjan) en oom (Gerke) zijn fanatiek. Er zijn meerdere momenten per jaar waar we gezamenlijk een barbecue voor de familie organiseren waar we flink proberen uit te pakken!



Leon Vaandrager

Knutsel zelf een lampion van een lege fles!

LEKKER KNITSELEN!



Hoe maak je het?

- 1 Maak het behangplaksel klaar
- 2 Knip de bovenkant van de fles af
- 3 Plak stukjes vloeipapier op de fles (voorzichtig hoor, het smeert heel erg....)
- 4 Laat het een paar dagen drogen
- 5 Versier de lampion
- 6 Maak aan de zijkant twee gaatjes en rijg er een touwtje/ijsdraadje door

Als je geen vloeipapier hebt kun je zelf doorzichtig papier maken: kleur met stift of potlood een wit vel papier in. Gebruik veel kleurtjes en vlakjes. Daarna leg je hem op een krant en smeer je er (olijf)olie op. Laat het goed drogen.

WOORDZOEKER

LUTTELGEEST



BAND
BARBECUE
CULTURELECOMMISSIE
DORPSFEEST
DUITSLAND
ENGELAND
ETEN
FEESTTENT
FRANKRIJK
GEHEIMEN
INTERVIEWS

ITALIE
KABOUTERPAD
KINDEREN
KONINGS DAG
KRAAMPJES
LUTTELGEEST
NEDERLAND
NIEUWJAARSBORREL
OKTOBERFEST
REVUE
RUNNINGDINNER
SINTERKLAAS

SINTMAARTEN
SPANJE
SPELZONDERGRENZEN
STRATEN
UITJES
VAKANTIE
VERHALEN
VOORWOORD
WETENSWAARDIGHEDEN
ZOMERTIPS
ZWEMBADEN



Oplissing

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

SINTERKLAAS

**IK HAD ME
DIE PRINS OP
HET WITTE PAARD
TOCH IETS JONGER
VOORGESTELD**

ANONIEME DORPSBEWONER



Trots ben ik! Ik mocht Sinterklaas interviewen!

Het gesprek vond plaats op een geheime locatie, waar Sinterklaas zich voorbereid op de drukke decembermaand in Nederland. Ik trof hem aan in een lekkere dikke trui, haar in de war, kerstpantoffels aan en op tafel een kannetje Sangria.

Goedemorgen Sinterklaas

Goedemorgen kind

Dat is lang geleden dat iemand mij kind noemde

Ach op mijn leeftijd is bijna iedereen om mij heen een kind. En dat is makkelijk want dan hoef ik geen namen te onthouden.

Ik ben een beetje verrast u al op de vroege ochtend aan de sangria te zien. Dat had ik niet verwacht.

Tja ook ik ben slechts een mens. Ik hou van een glaasje en ik hou van de Spaanse cultuur. Maar omdat ik een traditie belichaam in Nederland doe ik die dingen niet in het openbaar. Dan krijg je daar weer gezeur over. Ik neem mijn taak namelijk wel serieus, maar wil in mijn vrije tijd gewoon mijn gang kunnen gaan. Ik zou het ook waarderen als je dit niet vermeld in het interview.

Het valt me ook op dat u een veel kortere baard heeft?

Dat heb je goed gezien! In het seizoen draag ik haar extensions. Je wil niet weten wat een echt lange baard aan onderhoud nodig heeft. Ik heb wel wat advies gevraagd aan wat kappers uit Luttelgeest maar en het is me gewoon te veel werk. Gelukkig zijn er tegenwoordig mooie stukjes haarverlenging want Sinterklaas heeft nu eenmaal een lange baard. Je moet het jezelf niet moeilijker maken dan nodig is.

Is dat het geheim van zo oud worden, het niet moeilijker maken dan nodig?

Geen idee. Het is iets wat je gewoon overkomt. En daar maak je dan maar het beste van. Ik had het me in ieder geval niet voorgenomen toen ik jong was. Ja. Ooit was ik jong, maar dat is natuurlijk al weer heel erg lang geleden.

Er staat u weer een drukke tijd te wachten. Hoe bereid u zich daar op voor?

Het is voor mij belangrijk even tijd voor mezelf te hebben. Even goed bijkomen van afgelopen jaar. Ik lees veel, doe een puzzeltje op zijn tijd en werk wat aan mijn conditie. Want ik breng straks weer heel wat tijd door op een paardenrug en ward door het hele land gezeuld. En ik train mijn blaas, want die moet op volle sterkte zijn. Dat Sinterklaas soms even een plas moet doen, daar denkt niemand aan he. In het drukke schema is weinig tijd om even een sanitaire stop in te lassen. Ik drink dus heel veel en wen me nu aan om niet vaker dan één keer in de twee uur naar de wc te gaan. Ik kan u vertellen dat dat voor een man van mijn leeftijd niet meevalt. Maar het moet wel. Een luier vind ik namelijk geen optie.

Daar had ik inderdaad nog nooit over nagedacht! En wat doe u voor de conditie?

Veel wandelen en een beetje krachttraining met halters en natuurlijk wat rekken en strekken.

Wacht ik laat het zien [Hij staat op en laat zich midden in de kamer elegant in een spagaat zakken. En staat iets moeizamer weer op].

Ik ben onder de indruk, dat kan ik niet eens!

Ha ha ja mijn kind, oefening baart kunst! En ik kan je verklappen dat ik al heel wat jaren oefen.

En ik zie ieder jaar met Kerst de buik van mijn collega Santa Claus voorbij komen en dat is wat ik wil voorkomen.

Hoe denkt u zelf over het Sinterklaasfeest eigenlijk?

Het is natuurlijk een heel gezellig feest om met de familie te vieren.

Maar wat mij toch een beetje tegenstaat is dat het geven van cadeaus tegenwoordig het allerbelangrijkste is.

Als je toch ziet wat ik allemaal moet regelen, dat is niet normaal.

Zo veel cadeautjes die na een paar weken al weer liggen te verstoffen in een kast, naar de kringloop gaan of zelfs worden weggegooid omdat ze al weer stuk zijn. Nog geen veertig jaar geleden was het toch meer een ervaring voor kinderen dan een gelegenheid waar ze vooral heel veel spullen kregen. Dat was, moet ik toegeven, toch een wat leukere tijd. Kinderen waren al heel blij met een paar nieuwe sokken en een speculaaspop. Nu zijn de nintendo's, smartphone's en plastic rommel niet aan te slepen. U moet natuurlijk wel een beetje met de tijd meegaan, toch?

Nou..., liever niet als ik het voor het zeggen had. Waarom? Moet je zien wat al die pieten kosten, en het worden er steeds meer door al die cadeaus die we mee moeten zeulen.

Het gaat toch om het samen zijn en de geheimzinnigheid? Wat heeft dat met al die spullen te maken? maar ach Bol.com is blij met mij en de koopzegels klotsen hier tegen de plinten op.

Bent u een man van tradities?

Ik heb een rode jas aan en een mijter op, kom met een stoomboot en rijd op een paard in plaats van de auto te nemen. Zo hoort dat. Dat heeft niets met tradities te maken. Volgende vraag.

De kerstman heeft een vrouw, maar u niet?

Nee ik begin er niet aan, ik heb mijn handen vol aan alle Pieten.

Waar Santa Claus al die energie vandaan haalt mag Piet weten maar ik begin er niet aan.

Wat vindt u zelf een mooi cadeau om te krijgen?

Ik vind het prachtig als er voor me wordt gezongen. Wat veel mensen niet weten, is dat er elk jaar mooie nieuwe sinterklaasliedjes worden geschreven. Meestal zijn dat eenjaarsvlieden. Vooral als kinderen ons toezingen raakt ons dat heel erg. De meeste volwassenen kunnen beter het zangtalent in de douche laten.

Wat vindt u dan dat we moeten doen Sinterklaas?

Nou dat is vrij simpel. Het een beetje eenvoudig houden. Maar wel Sinterklaas blijven vieren met elkaar. Maak van het cadeautjes uitpakken iets speciaals door maar een aantal cadeautjes te geven. En dan dingen die een beetje praktisch zijn en lang mee gaan. Want elke keer als het cadeau wordt gebruikt heeft het iets speciaals en denk je terug aan die gezellige avond met elkaar. DAT is de intentie van het Sinterklaasfeest, toch?

Ik zal er mijn best voor doen Sinterklaas om dit over te dragen in Luttelgeest.

Mooi.

Wat vindt u zo fijn aan om in Luttelgeest te komen?

De kinderen zijn fantastisch! Het is een klein dorp met een grootse binnenkomst. We trekken altijd strootjes in Emmeloord met alle pieten omdat iedereen mee wil naar Luttelgeest. Helaas kan dat niet want dan ziet Luttelgeest gekleurd van de pieten. Enne, had je zelf nog in gedachten wat je dit jaar wilt hebben voor Sinterklaas?

Eh, ik denk dat ik te oud ben om een verlanglijstje te hebben. En ik zou ook niets weten. Het enige wat mijn wens is, is dat u met paard en koets naar Luttelgeest komt en we er een mooi feest van gaan maken.

Ok. Dan regelen we dat!

Dank u Sinterklaasje!

Graag gedaan. En nu moeten we stoppen,

want ik moet naar de wc.

Je vindt de deur zelf wel?

De groeten thuis.



STOM.....



Dat mensen niet overweg kunnen met stoplichten
en dat er daarom verkeersregelaars nodig zijn

**DE LANGE WACHTLIJSTEN
BIJ DE BSO**

**SOMMIGE VÉÉL TE
FANATIEKE OUDERS**

*dat de
aardbeienautomaat
er niet 365 dagen
per jaar staat*

DAT HET GROENE-KRUIS GEBOUW ZO'N-BENDE IS

DAT HET SNACKIE DICHT IS

DAT ER GEEN PINAUTOMAAT IS

DAT MENSEN HUN HONDEN LATEN POEPEN
EN HET NIET OPRUVEN

DAT ER 2
LEEGSTAANDE
KERKEN STAAN
WAAR NIETS MEE
GEBEURD

**DAT JE
NIET
MEER
KAN
TANKEN
IN HET
DORP**



DE UITSLAG 2025



Tip uit de Rozenstraat 24

Adem in.
Adem uit!



Tip uit de Liststraat 13

Bel de
dokter!



Teamindeling

75
Jaar

Nederland

Kalenbergerweg
Kalenbergerdwarsweg
Kerkstraat
Zonnebloemstraat
Kade
Luttelgeesterweg

Duitsland

Korte Lindeweg
Weteringweg
Orchidee
Lange Brink
Oosterstraat
Amazonestraat

Spanje

Oosterringweg
Burchtweg
Meester H. Liststraat
Aronskelk
Sportstraat
Ridderspoor
Brinkweg

Italië

Uiterdijkenweg
Schansweg
Schoolstraat
Tuinstraat
Akkerwinde
Kuinderweg

Engeland

Blankenhammerweg
Bloemenweg
Rozenstraat
Kamplaan
Boterbloem
Lupine
Madelief

Frankrijk

Lange Lindeweg
Hopweg
Nieuwlandseweg
Ruitersstraat
Gerberastraat
Tulpenlaan
Weegbree



75
Jaar

